

" Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan : mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd " (Lc. 2)

†

Moge in het licht van de Verrijzenis ons voorgaan, de heer

## **EMIEL BEERNAERT**

weduwnaar van mevrouw  
**Margriet Vandespiegle**

geboren te Geraardsbergen op 25 januari 1895 en overleden te Nederboelare op 11 december 1987, gesterkt met de laatste HH. Sakramenten.

Met het heengaan van Emiel zijn we onze stamvader kwijt van een breedvertakte en grote familie. Wie hem enkele jaren geleden nog ontmoette, zou gedacht hebben dat hij regelrecht naar de honderd afstevende. Zijn heldere geest en leergierigheid hielden hem jong en tussen kinderen en jonge mensen voelde hij zich in zijn nopjes. Toch behoorde hij nog tot de zeldzamen uit de vorige eeuw.

Van niets sprak hij liever dan van zijn jeugd. In de eerste wereldoorlog weggevoerd naar de Elzas, beleefde hij het avontuur van zijn leven in de kennismaking met Fransen, Duitsen en Russen. Hij erkende in allen mensen met een verlangen naar geluk en vrede. Daarin vond hij zijn vreugde en dat was voor hem meer waard dan alle decoraties van de wereld.

Terug thuisgekomen stichtte hij een gezin en ging als kleermaker aan het werk met een ware liefde voor de stiel. Slechts de laatste jaren liet hij naald en draad liggen. Tussen stof en kleren werden de kinderen groot en brachten vreugde en zorgen mee voor vader Emiel en moeder Margriet, maar steeds wist hij de kerk in het midden te houden en met de jaren groeide de saamhorigheid bij arbeid en kaartspel.

Kwam ook de tijd van oppensioengaan, een tijd dat hij de vrije hand kreeg om dienst te bewijzen waar hij kon, met slechts één vrees : ooit in een ziekenhuis of bejaardenhome terecht te komen.

Op een dag legde hij ook de kaarten neer, zonder klagen. Hij voelde diep in zich dat zijn uur naderde. Hij die zo van het leven hield, moet geworsteld hebben met dat afscheid. Als gelovig man wist hij zich in Gods handen, in leven en dood. Stilletjes heeft hij ons verlaten, berustend en gelukkig voor zijn mooie oude dag bij Luc en Godelieve, voor wie niets te veel was om voor vader te doen, al hield hij veel van al zijn kinderen en kleinkinderen die als jonge takken uit de oude Beernaertstam gesproten waren. Dankbaar nemen ze nu allen van hem afscheid om nooit meer te vergeten, dat kruisje dat hij in hun hoofd heeft geprent.

De families Beernaert, Vandespiegle,  
Van Liefveringe, Clement en Meganck  
danken U oprecht voor uw gebeden en  
blijken van diep medeleven in hun rouw.

---

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724  
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267