

Sinds Christus' geboorte heeft niemand meer het recht «op zijn eentje» gelukkig te zijn.

†

Gesterkt door Christus in de ziekenzalving ontsliep rustig te Izegem op 21 december 1970 in de hoop op het eeuwig leven

**Zuster CLOTILDE  
(MADELEINE BEERNAERT)**

van de Congregatie der Zusters van de H. Vincentius te Anzegem.

Geboren te Kortemark op 19 april 1900,  
de Heer toegewijd door de Heilige Geloften  
op 6 oktober 1921.

Stille nacht... heilige nacht...

De zachte winterzon, op de kortste dag van het jaar, was weggezonden. De pinkellichtjes van kerstbomen en uitstalramen kleurden het avonddonker. Het werd voor zuster Clotilde een stille nacht... een heilige nacht... een wondere nacht zonder duisternis en vol licht, vol van de heerlijkste Christus.

Stille nacht...

**Stil was haar leven... en haar dood.**

haar jeugd: in een vroom en schoon gezin.

haar religieus-zijn: vol deemoed, vol stille moed  
in stille dienstbaarheid.

haar levensavond: stil en stilgevallen.

haar dood: in de stilte van de langste nacht.

Heilige nacht...

**Heilig was haar leven ... en haar dood.**

haar jeugd: vol heilig mysterie van leven en roeping.

haar religieus-zijn: 36 jaar lerares, kerkzorg, kultureeraanbreng en medemenselijkheid: bloeisels op een diepe geloofsgrond.

haar levensavond: zonder kwaad en met veel hartelijkheid en erkentelijkheid in haar omgang.

haar dood: toen zij alles had afgestaan, kwam de Heer ten volle tot haar, Hij die altijd komt tot de kleinsten, de eenvoudigsten.

GOEDE OVERSTEN EN ZUSTERS, het werd mijn laatste advent... en mijn schoonste kerstfeest... voor altijd. Mag ik U danken voor Uw uitzonderlijke goedheid, voor Uw grenzeloos geduld vooral in mijn levensavond. Eénmaal wordt het voor U, hier, een blij weerzien... bij de Heer.

GOEDE FAMILIE EN BEKENDEN, wat ik voor U ooit betekend heb is geweest «in naam van de Heer». Wat ik ooit bij U heb voorgedaan, heb meegedaan of nagedaan was steeds 'in naam van de Heer».

Wilt dan allen nog even gedenken: allen die door de dood zijn heengegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Amen.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Zuster Gertrude (Adronie BEERNAERT), klooster Anzegem,

De Eerwaarde Heer Directeur J. RATHE,

De Zusters van het klooster te Izegem, Emelgem,

De Zusters van het klooster te Anzegem

**DANKEN U VOOR UW GEBEDEN  
EN BLIJKEN VAN DEELNEMING.**

Begrafenisonderneming DEDEYNE, Izegem.  
Druk Hochepléd, Baronstraat, Izegem.