



Laten we in ons gebed dankbaar gedenken

## **ZUSTER EDITH**

**Maria Beernaert**

Zij werd geboren te Godveerdegem op  
2 november 1908

Zij wijdde zich aan de Heer in de Kongre-  
gatie van de zusters van de H. Vincentius  
van Deftinge op 18 maart 1940

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede  
op 7 december 1993.

---

Voor uw gebed en medeleven danken U :

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur  
De Algemene Overste en de Zusters van  
de Heilige Vincentius van Deftinge  
De Families Beernaert en De Vleeschouwer

Wij treuren om het heengaan van Zuster  
Edith. Toch zijn we dankbaar om haar  
leven dat getuigde van haar grote liefde  
tot de Heer.

Ze was de jongste van een diep christelijk  
gezin. In lief en leed bleef ze innig met  
haar familie verbonden.

Ze was een religieuze die haar roeping in  
eenvoud en stilte beleefde. Gods goedheid  
straalde ze uit naar haar medezusters en  
heel speciaal naar de vele bejaarden die  
ze gedurende bijna 50 jaar heeft bijgestaan  
en verzorgd. Zonder klagen, dag en nacht  
beschikbaar zijn, in stilte goed doen, echt  
zuster zijn : dat alles leek voor haar van-  
zelfsprekend maar zo'n leven verdient ze-  
ker een blijvende bewondering. Vooral de  
mensen van Zegelsem waar ze 34 jaren  
werkte, blijven haar dankbaar.

Zuster Edith, we bidden voor U en ver-  
geten U niet. Mocht U nu samen met uw  
overleden zus, Zuster Longina, en met al  
uw dierbare overledenen de eeuwige vreug-  
de genieten van Gods nabijheid. Mochten  
wij naar uw voorbeeld het woord van de  
psalmist indachtig zijn :

" Leef als kinderen van het Licht  
de vrucht van het licht bestaat in  
goedheid, gerechtigheid en waarheid "