

*Wanneer je verdrietig bent,  
kijk dan opnieuw in je hart  
en je zal zien dat je weent  
om wat je vreugde heeft gebracht.*

Liefdevol aandenken aan



Mevrouw

**Maria BEERNAERT**

weduwe van de Heer Julien DEKIMPE

geboren te Eine op 8 december 1926 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 14 juli 2005.

—  
*De herdenkingsmis voor Ma en Pa zal opgedragen  
worden op zaterdag 24 september 2005  
om 15.30 uur in de kapel van het  
Woon- en Zorgcentrum H. Hart te Oudenaarde.*

Liefste mama,

Jouw afscheid van het leven duurde lang,  
zéér lang...

Zachtjes, in het begin bijna onmerkbaar,  
gleed je weg uit het bewustzijn van je bestaan.

Er was onzekerheid, onrust en ook angst want wat  
er met je gebeurde, was vreemd en onherroepelijk.  
Het was moeilijk maar toch ook heel mooi, omdat  
we het sámen konden dragen. De zorg om jou  
bracht ons heel dicht bij elkaar en er was steeds  
zeer veel liefde aanwezig die vanuit jou en ons  
papa haar oorsprong had.

We vergeten ook nooit hoe je vroeger was :  
bedachtzaam, intelligent, bescheiden, creatief, fier,  
zorgzaam en héél warm. Je kinderen en klein-  
kinderen waren je oogappels en je slaagde erin,  
zelfs tot op de laatste dag, rondom jou, voor ons  
een echte thuis te creëren.

Dank je voor alles wat je ons leerde en liefdevol  
aan ons gaf.

Rust nu maar samen met ons papa uit in de zachte  
stralen van de "Gouden Zon".

Slaap wel, mama !

*Je kinderen en kleinkinderen.*

*Speciale dank aan  
allen die haar liefde,  
vriendschap en genegenheid gaven.*

Oprechte dank voor  
uw medeleven en uw steun in ons verdriet.

De familie Dekimpe - Beernaert.

