

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven”.



Vroom en dankbaar aandenken aan
mevrouw

Maria Irma Beernaert

weduwe van de heer
Richard de Vogelaere

geboren te Geraardsbergen op 4 juli 1901
en er godvruchtig overleden op 21 september
1990, gesterkt door het H. Sakrament
der Zieken.

Om uw vroom gebed, uw medevoelen in de
rouw danken U van harte de families :

Beernaert, de Vogelaere,
Clement en De Mecheleer

Ons ma, moeder, Marraine van Boelare,
Tante Irma, of gewoon maar Irma. We
noemden je allen bij een naam. Die naam
is nu herinnering, we houden hem in ere.
Gelovig heb je ons voorgeleefd. Je stond
ons bij met raad en daad, in goedheid
zonder maat. De waarden van het Kristen
zijn heb je altijd doorgegeven.

We danken God daarvoor, je mocht het
doen tot in je laatste stonden. Met heldere
geest voelde je aan, wat aan 't gebeuren
was. Wij wilden het niet geloven. Een
glimlach kwam op je gezicht en tranen
blonken in je ogen, toen je de Priester
vroeg "Brengt ge mijn reispennen?"
Je was gerust nu, en klaar voor d'aller-
laatste reis. Amper een uurtje later was je
reeds aangekomen. Je werd heel zeker op-
gewacht, door allen die je hebt bemind en
je zo dierbaar waren.

Je deelt nu met hen Gods Heerlijkheid.
Bid nu voor ons, zodat ook wij troost vin-
den in die zekerheid.

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267