

†
DE HEER DANKEND VOOR ZIJN GOEDHEID,
GEDENKEN WE

GUILLAUME BEERTEN

ere - gemeentesekretaris
vereerd met : de zilveren palmen der kroonorde,
de medaille van de oorlogsvrijwilliger-strijder, de
herinneringsmedaille van de oorlog 1940-45 - de
medaille van het verzet ; lid van verscheidene
verenigingen.

Geboren te Kaggevinne-Assent op 10 juli
1899, ontsliep in de Heer te Kaggevinne
op 11 april 1971, gesterkt door het Sakrament
der Zieken.

Gedurende 43 jaar heeft hij zich ten dienste gesteld
van de bewoners van Kaggevinne ; niet alleen op het
gemeentehuis maar ook aan huis mocht men steeds
beroep doen op hem. Zijn bekwaamheid, zijn plichts-
besef en zijn eerlijkheid mogen tot voorbeeld gesteld
worden. Zijn pijnlijke ziekte heeft hij met bewonderens-
waardig geduld verdragen.

Dierbare echtgenote, geliefde kinderen, familie, goede
vrienden en bekenden, ik dank de Heer voor al hetgeen
ik mocht ontvangen en al hetgeen ik mocht geven.



VOOR UW GEBEDEN,
UW TROOSTBRENGENDE
AANWEZIGHEID,
UW BLIJKEN VAN
DEELNEMING
DANKEN U OPRECHT :

zijn echtgenote

PAULINE VANDERLINDEN

zijn kinderen

GEORGES BEERTEN -JEANNE JOHANNES,
GUY EN CHRISTIAN

JOZEF BRACKEVA-MARIA BEERTEN,
ARIANE

de families BEERTEN; VANDERLINDEN, VEUGELLEN
EN BRAMS