

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Hubert, Gilbert BEETENS

zoon van wijlen Jan-Baptist BEETENS
en Estella VAN DE WEGHE,

geboren te Nederbrakel op 27 juli 1927
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 30 april 1985, gesterkt door Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Lid van verscheidene landbouworganisaties.

Hubert heeft geleefd met en op het ritme
van de natuur. Zoals de wisselende gang
der seizoenen elk een eigen opdracht voor
de landbouwer meebrengt, zo heeft hij ook
de wisselende en soms zo verschillende
periodes van het leven zo goed mogelijk
beleefd.

Aan de aarde vertrouwd hij het beste zaad
toe, wachtend op de bloei en de oogst. Zo
heeft hij naar talent en vermogen zijn le-
ven uitgebouwd, wetend dat de Meester van
de Oogst wasdom en beloning zal geven
met een eeuwigheidswaarde.

Als gelovigen willen we voor hem bidden
tot de Vader « Bewaar hem in Uw en onze
liefde. Met Uw Zoon verbonden door het
doopsel is hij met Hem gestorven. Geef
dat hij mede mag verrijzen met Christus
die eens de doden opricht en weer tot
leven wekt, en elke mens bekleden zal met
zijn eigen heerlijkheid ».

De families
BEETENS-VAN DE WEGHE,

danken U.

Namis : zaterdag 18 mei 1985 om 7 u. 30.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel