

Bewaar in uw hart het aandenken van uw vader.



Bid voor de ziel

van

JAN-BAPTIST BEETENS

echtgenoot van

ESTELLA VANDEWEGE

geboren te Roborst de 18 Juni 1879. en godvruchtig overleden te Nederbrakel de 6 September 1950. Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



't Lijden moet de mens losmaken van alles wat voorbijgaat, om zich te hechten aan wat blijft.

Hoe zwaar valt ons het verlies van deze brave man en goede vader; een man vol arbeidslust en arbeidskracht, heeft hij gewerkt en gezwoegd, het welzijn van zijn groot gezin behartigend. Zijn huis was nederig, maar bezat een schat van onderlinge liefde, vrede en trouw. Zijn woord was oprecht en bedrog kwam niet over zijn lippen.

Hij bleef standvastig en getrouw tot het uiterste aan zijn geloof, Christen was hij niet bovenop maar in zijn binnenste, in zijn hart, in zijn geest. Met christelijke berusting en vrome moed heeft hij het kruis aanvaard van zijn dodelijke ziekte. Hij leed er onder niet meer ten dienste te kunnen staan. Hij was niet opstandig zelfs niet in zijn somberste dagen; hij vreesde het einde niet. Zolang hij kon, was een stille gebed, zijn troost.

Bemide Echtgenote kinderen, kleinkinderen, en bloedverwanten, gij hebt mij liefderk verzorgd, mijn bitter leed verzacht. Mijn taak op aarde is volbracht, Ik denk dat ik gerust voor mijn Rechter mag verschijnen; doch toont mij uw genegenheid met wel te bidden voor de rust mijner ziel. Vaders zege blijft op U rusten; weest moeder steeds genegen. Volgt het voorbeeld na dat ik U gaf; dient de Heer in waarheid en tot later in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!
(300 d. afl.)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,
(7 j. & 7 q. afl.)



Mw Jan-Baptist BEETENS, geboren Estella VANDEWEGE kinderen en kleinkinderen:

De Familiën BEETENS, VANDEWE-GE, GEURTS en KIND;

Danken U van harte voor de blijken van oprechte deelneming door U betoond.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.