

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Elisa BEETENS

weduwe van de Heer Jozef MUYSHOND,

geboren te Elst op 12 april 1909
en overleden te Brakel op 17 december 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Zo rustig en stil als de herfst, is zij van ons heengegaan. In haar laatste dagen kwam er geen klacht over haar lippen, geduldig en moedig, zoals ze gans haar leven is geweest, heeft zij deze laatste dagen gedragen.

Haar leven was geen uitbundig gepraat, geen overstelpende uiting van gevoelens, maar een innig en diep doorleefd leven. In de schoot van haar geliefde kinderen, haar groot gezin die ze heeft grootgebracht, ondervond zij wat het was te mogen sterven tussen geliefde mensen. Deze toewijding en de kleine attenties wist zij met een klein gebaar te waarden. Niets van deze gebaren heeft zij laten verloren gaan, zoals God niets laat verloren gaan van wat Hij ons gegeven heeft.

Bij dit afscheid van onze moeder zijn wij diep bedroefd, zeker in deze dagen waar

wij het feest vieren van de geboorte van Jezus. Ook onze moeder mag opnieuw geboren worden in de schoot van God.

Hij neemt dit leven als een kostbare parel op, en spreekt opnieuw de woorden uit: «Niets laat ik verloren gaan van wat er gebeurd is tussen mensen van goede wil».

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, hou deze woorden van de engelen indachtig: «Vrede op aarde aan de mensen van goede wil». Bewaar de vrede in jullie hart. Vanuit de hemel zal ook ik met vader waken over jullie vrede; dan wordt opnieuw de liefde onder jullie en alle mensen geboren.

Heb dank voor alle goede zorgen.

De families

BEETENS, MUYSHOND,
VAN DE WEGHE, FOUBERT
danken U.

Namis : dinsdag 6 januari 1987 om 19.30 u.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel