

De Naam des Heren zij gezegend.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

de Heer

René - Robert B E E T E N S

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Louise DE CUBBER,

geboren te Nederbrakel op 6 april 1924 en
schielijk overleden te Brakel op

6 november 1972,

voorwaardelijk gezalfd met de H. Olie.

Een en al bedrijvigheid en vlijt, wou hij nog van geen rust weten. Gelukkig en tevreden ging hij ook die avond slapen om de volgende dag vlijtig te kunnen doen wat hij gepland had. De mens wikt, maar God beschikt.

Voorzeker, samen met zijn geliefde vrouw en kinderen zou hij nog vele jaren hebben willen doorbrengen. Nu is het echter zo plots en zo onverwacht gebeurd. Als kristenmens weten wij dat God dikwijls onnaspeurlijk wegen uitkiest en met alles Zijn bedoelingen heeft; ook weten wij dat Hij altijd krachten geeft naar beproevingen. Bidden wij daarom in alle onderwerping: Heer, Uw H. Wil geschiede.

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, zwaar is deze beproeving voor U. Bidt tot God dat

Hij mij genadig weze en dat Hij U allen sterke. Ik dank U om uw liefde en genegenheid. Blijft voor mekaar een steun en troost.

Dierbare familie, vrienden en geburen, ook U allen dank ik voor uw vriendschap. Bidt nu nog eens voor mij tot God dat ik bij Hem genade vinde.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

**Om de blijken van deelneming in hun rouw,
danken U :**

de families BEETENS, VAN DE WEGHE,
DE CUBBER, DE BRAEKELAIRE.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel