



TOT ZALIG AANDENKEN AAN
MEJUFFER

Petra BEGHIN

dochter van de Heer
René BEGHIN
en van Mevrouw
Janine GEENENS

geboren te Oudenaarde op 21 juni 1968 en smartelijk
omgekomen te Kruishoutem op 22 februari 1991, bege-
leid door het gebed van de Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga en van de
Koninklijke Ruitersvereniging St.-Amelberga Mater.

Dartel en blijgemoed zoals steeds deed Petra haar
laatste rit op weg naar huis. Het werd echter een tocht
naar het Hemels Vaderhuis, waar de Heer vroeg of laat,
allen opwachting die in Zijn liefde hebben geleefd. Zij was
een zonnetje in ons huis en voor allen die haar verzor-
ging als verpleegster van het Witgele Kruis genoten,
was zijn een straaltje van Gods liefde en goedheid. Waar
zij ook was bracht zij opbeuring met een blijde glimlach
op het gelaat, met zachte zalvende handen, met een
warm jeugdig hart en met het geduld en het medevoelen
van een engel. Haar toekomst, die haar als een zonover-
goten landschap toelachte, verzonk met één slag in het

duistere niet.

Lieve ouders, ik dank u voor de liefde waarmee gij mij tot
volwassenheid hebt gebracht en voor de geborgenheid
in een heerlijke thuis die ik mocht genieten. Vanuit de
hemel blijf ik uw bemind kind.

Mijn goede grootmoeder, ooms, tantes en familie, bid
voor mijn zielebloei na de lente van dit leven in de zomer
van het Eeuwig Leven.

Mijn verloofde Kris, heb dank voor uw oprechte liefde. Ik
bid de Heer voor uw toekomstig geluk.

Mijn beste collega's van het Witgele Kruis, moge het
tragisch gebeuren met mij u op uw weg naar verzorging
aansporen tot voorzichtigheid. Ik dank u voor uw vriend-
schap.

Dierbare vrienden van de ruitersvereniging en van de
parochie, houdt mijn gedachtenis in ere.

René en Jeanine BEGHIN-GEENENS, *haar ouders;*
Mw Marcel GEENENS(+)-VERBEURGT Maria,

haar grootmoeder;

haar verloofde;

Kris VAN HULLE,

De families BEGHIN en GEENENS

**danken voor uw kristelijke deelneming
in rouw en gebed.**

De namis wordt opgedragen op zaterdag 23 maart te 8
u. in het Klooster.

Druk. VAN HERZELE • Oudenaarde.



Om de hemel te versieren,
plukten d'eng'len hier op aard'
'n lelie tussen d'eglantieren
tot een mooie ruiker is vergaard.