

De vreugde van een zuiver en goed geweten is
een paradijs op aarde. (H. Augustinus)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jozef-Maurice Beirens

echtgenoot van Mevrouw

OCTAVIE-CYRILLA BRAECKMAN

geboren te Oordegem, de 30 december 1890 en er
zacht in de Heer ontslapen op zaterdag 26 juli 1958,
gesterkt door de H.H. Sakramenten met Pauselijke
Zegen.

Hij was bestuurslid van de Koninklijke Harmonie
St. Cecilia;

Maurice was 'n beste man, klein van natuur,
maar groot door zijn treffende eenvoud en beschei-
denheid in woord en daad, Hij beminde God boven
alles, daarom was zijn godsdienstigheid oprecht en
diep gemeend.

Heel zijn huwelijksleven was 'n aanschakeling
van gelukkige, zegenrijke jaren Samen met zijn
teergeliefde echtgenote, werkte en zorgde de wijze,
goede vader voor een degelijke, kristelijke opvoe-
ding van hun dierbaar kind. Hij zelf was altijd op-
geruimd en met weinig tevreden. Zijn enige bekom-
mernis lag hierin: vrouw en kind, blij en gelukkig
te maken en te zien. Daarvoor bespaarde hij zich
geen moeite, noch offers, Ook werd hij, om zijn har-
telijkheid, gedienschtigheid en goedheid door zijn
huitgenoten, bloedverwanten, geburen, vrienden en
kennissen geprezen en gaarne gezien. Zulke men-
sen zijn waarlijk te benijden! Hun afscheid komt
altoos te vroeg!

Sinds enkele tijd voelde deze brave man zich door
'n ongeneesbare ziekte aangegrepen. Hij was ver-
duldig en aanvaarde zijn kruis met nederige onder-

werping en bovennatuurlijke gelatenheid.

Met zeer stichtend en gerust gemoed, gesterkt
door de Kerkelijke Rechten, zag hij de onafwenbare
dood naderen. Ze was zacht en stil gelijk zijn leven

Mijn lieve echtgenote en dochter Adrienne, ik
weet maar al te goed, dat uw hart thans vervuld
moet zijn met groot verdriet. Ik zelf vind geen men-
selijke woorden meer om u beiden te troosten, maar
rechtover ons huisje woont de Goddelijke Trooster
van alle beproefden en gebrokenen door de smart.
Gaat knielen voor Zijn Tabernakel, gij die belast en
beladen zijt. Hij zal u verkwikken. Ik dank u om al
wat ge voor mij met zoveel genegenheid hebt ge-
daan. Wij blijven verder elkander gedenken in onze
vurige gebeden,

Mijn dierbare broeder, alle familieleden, vrienden
en leden van onze harmonie, ik wens u 'n innig
vaarwel toe en blij rekenen op uw geestelijke steun

Mijn beste neef-priester, wil de ziel van uw non-
kel Maurice in uw dagelijkse H. Mis vroom gedenken

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust
Lieve Vrouw van Lourdes, wil hem in uw jubel-
jaar gedenken.

Hij ruste in vrede!



Mevrouw Jozef-Maurice BEIRENS,
geboren Octavie Braeckman,

Mejuffer Adrienne BEIRENS,

De familiën BEIRENS, BRAECKMAN,
BRACQUINÉ en GENTIER,

danken voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Druk Bracquené, Oordegem