

De mensch die zijn leven aan den Heer en
aan den arbeid gewijd heeft, zal in vrede sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS BEIRNAERT

Weduwnaar van Mevrouw

MARIA CATHARINA DE NAYER

Geboren te Geeraardsbergen, den 7 Maart 1861,
en godvruchtig overleden te Overboelare
den 16 Februari 1944.

versterkt door de H. H. Sacramenten,
Lid van den bond van het H. Hart, den bond der
Arme Heiken en de confessie van de H. Barbara.

—:—:—

De overledene was een overtuigd en vurig
christen, die al zijn kristelijke plichten nauwkeu-
rig wist te volbrengen. God heeft hem langdurig
beproefd, maar te midden van zijn lijden was hij
kalm en aan de goddelijke inzichten onderwor-
pen. Hij bewaarde de vrede in zijn lijden en de
grootste verduidelijking in al zijn smarten. Ec 114

De dood is de verlossing van vele ellenden, ja
een schat voor die wel geleefd hebben, want die
God dient zal loon verwerven voor zijne beproe-
vingen, zegen in zijne kwellingen en barmhartig-
heid na zijn lijden

Teergeliefde kinderen, ik dank u voor uwe goe-
de zorgen: God moge het U vergelden. Onder-
houdt de lessen en voorbeelden van uw vader,
stelt uw geloof en uw kristelijk leven boven alles,
want het is het eenige dat in het latere leven van
tel is. Blijft voor mij bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

.....
Drukk. G. Demulder, Viane-Moerbeke.

DE FAMILIEN

BEIRNAERT;

IMBO;

DE NAYER;

VAN LIEFFERINGE;

danken U van harte voor de blijken van christelijke
deelneming, hun betoond bij het afsterven van hun
teergeliefden Vader, schoonvader, grootvader, broe-
der, schoonbroeder, oom en bloedverwant.