



Dankbaar aandenken aan het diep gelovig,
edelmoedig en werkzaam leven van

ANDRÉ BEKAERT

echtgenoot van **JACQUELINE BOONE**

geboren op het zwarte pannen-
hof de 15 januari 1931

en er overleden op 27 juli 1979,
gesterkt door de sakramenten van de zieken.

DANKBAAR voor wat hij voor ons
geweest is en zal blijven
hebben wij Eucharistie gevierd in
de kerk van Sint-Brixius op 2 augustus 1979.

Heerlijk is het jong te zijn en in zich de kracht
van de lente te voelen opborrelen.

Heerlijk was het hoe André, samen met zijn
ouders en zijn zus, de kracht van zijn jeugd
wijdde om te zaaien en te oogsten.

Heerlijk was het, hoe hij zijn vrije tijd besteedde
aan de B.J.B. plaatselijk maar ook als gewestlei-
der te Kortrijk.

Heerlijk was het, hoe hij samen met zijn vrouw
Jacqueline, een nieuw leven, een nieuwe toekomst
tegemeet ging.

Twintig jaar hebben zij samen gewerkt, elkander
bemind ; jongens naar oud diep christelijke over-
tuiging opgevoed.

Maar ook anderen hebben zij niet vergeten. Zoals
zijn vrouw, bleef André zich hechten aan de lan-
delijke bedrijfsverenigingen.

Ook de mensen uit zijn gehucht de Markebeke en
uit zijn dorp mochten beroep doen op de stille,
zwijgzame, maar altijd denkende André.

Maar plots sloeg een zware beproeving over dit
mooie gezin. Reeds een hele tijd wist André dat
zijn ziekte zou leiden tot afscheid van deze wo-
reld, of beter tot ontmoeting met de Heer.

En zij, die meevoelden en meeleeften met hem,
hadden meer moeite om dit te verwerken dan
hijzelf.

Het is waar wat een vriend hem nog schreef :
"De ware grootheid van een mens komt maar naar
boven bij lijden en tegenslag. Mijn waardering
voor uw moed, uw vertrouwen, uw geloof ! Het
treft me, André en Jacqueline, dat ge zo goed
voor mekaar zorgt. 't Is het schoonste dat mensen
voor elkaar kunnen doen."

Ja, Heer God, hij was zo vroeg gereed voor zijn
laatste tocht naar U.

Daarom Heer, danken wij U voor zijn kristelijk en
Eucharistisch leven, en ook voor zijn sociaal
geëngageerd leven.

Wij, die nu achterblijven bidden U Heer :

Geef ons ook de moed, het vertrouwen en het
geloof van André, om te blijven opzien naar U,
God, Ons Aller Vader, die alles ten goede leidt.

Zijn vrouw Jacqueline
en zijn zonen Lieven en Johan
samen met gans de familie

danken voor U aanwezigheid,
uw gebed en uw steun.

Rouwleiding Vandenberghé - Druk. A. Castelein