

Gedenken wij in een vroom gebed

DE HEER GERARD BEKAERT

weduwnaar van

MEVROUW ELIZA VERBEKE

geboren te Beselare op 17 september 1900
en er in de Heer ontslapen
op 13 februari 1973, gesterkt door de
genademiddelen van Kristus.

Vele maanden lang had vader zijn plaats op het bed bij het raam. Hij had veel tijd tot nadenken en met zijn klare kijk bekeek hij mensen en dingen en leerde de beperktheid van zijn lichamelijke krachten ontdekken, die hij stilaan verder voelde afnemen. Uit zijn groot geloof en innerlijk betrouwen op de Heer, putte hij die aanvaarding van zijn hulpeloos zijn en die bereidheid bij het sterven:

Hij heeft ons geleerd, hoe zwaar de beproeving in zijn lichaam ook was, alleen liefde en genegenheid alle miserie kan overwinnen en ondanks alles het leven goed en aangenaam maakt. De liefde en genegenheid tussen mensen, gedragen door de liefde tot God, smeedt immers die onverbreekbare banden, die het aardse overstijgen; en zo zal vader, door iedereen geliefd, blijven voortleven in onze verering.

Zo gaarne had hij bezoek en wat sprak hij graag over zijn duiven en wat deed het hem deugd als er iemand was, dat Mario nog een tijdje kwam bij hem zitten.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, mijn eer en rechtmatige fierheid, dank om uw grote genegenheid en uw aller wedijver om mij ter wille te zijn. Vooral dank aan het gezin, waarin ik mijn levensavond mocht doorbrengen. Moge de goede God U allen overvloedig zegenen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid!

Prosper en Agnes Bekaert-Buchet, kinderen en
kleinkinderen,
Simonne Van Bockstael-Bekaert en kinderen,
Joël en Gerarda Bekaert-Schoore en kinderen,
Daniël en Judith Berteloot-Bekaert en zoon,
De families Bekaert-Derudder,
Verbeke-Vanlerberghe

danken U zeer oprecht
voor uwe gebeden
en blijken van innig medevoelen.

drukker J. Delvoye Beselare