

Hij leve in het eeuwige Licht.



DIT IS 'N AANDENKEN AAN DE EEUWIGE ZIEL  
VAN DE HEER

## Jérôme, Remi BEKAERT

echtgenoot van Mevrouw  
**Maria, Zoë DE SMET**

geboren te Huise, de 26 april 1898 en godvruchtig over-  
leden te Ouwegem, de 9 augustus 1956. Gesterkt door  
het H. Oliesel in extremis.

Gij weet niet wanneer God komt :

— om u te halen;

— om u bij Hem te brengen;

— ook om te oordelen met zijn barmhartige Liefde en  
zijn begripende Goedheid.

Jérôme was altijd bereid, hij leefde in oprechtheid, was  
een christen mens die zijn plichten onderhield.

Hij werd gebroken, plots, bijna brutaal, hij werd  
geknakt, omzeggens als het kranke riet dat neerbuigt  
maar niet valt, tot een te sterke wind het treft.

Hij had een slepende ziekte, doch kloeg niet, hij droeg  
het gelaten.

Zijn lichaam is koud — De ziel leeft!

Het is alles haastig gegaan...

Het menselijk leven is als 'n drijvende wolk, het hangt  
boven onzekerheid, het drijft langzaam langs de horizon  
van het leven... tot het uitgedreven is.

Het is de tijd van maaien en oogsten, het is nu de  
oogstmaand.

« Wie breed zaait, weelderig maait ».

Jérôme oogst nu de eeuwige vruchten.

Mijn beste vrouw, m'n goede kinderen, het is hard-  
menselijk. Smartvol is de pijn die deze wonde u slaat.  
Troost u samen, Bidt samen, dat is christelijk, het zal u  
sterken.

Duurbare familie, vrienden, aanvaardt mijn laatste  
groet, tot teken van afscheid, maar niet voor altijd.

Tot weerziens in de hemel.

**Bidt de vier akten.**

A. Van Coppenolle, Ouwegem.

Mevrouw wed. Jérôme BEKAERT-DE SMET;

De Heer Gaston BEKAERT;

Mejuffer Yvonne BEKAERT;

Mejuffer Simone BEKAERT;

De familiën BEKAERT, DE SMET, VAN DEN HAUTE en MOERMAN,

zijn echtgenote

zijn kinderen

**danken hartelijk voor Uw christelijke  
deelneming in rouw en gebeden.**