

Geloofd zij Jezus Christus.

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Prosper, Cyriel BEKAERT

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

EMMA GOEDERTIER

Geboren te Landskouter de 19 november 1880
en overleden te Gentbrugge in de Kliniek Sint
Jozef de 23 juli 1970. Voorzien van de H.H.
Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij was een man rechtvaardig in zijn handel
ongeveer in zijn betrekking. Hij bemde Gods
waarheden, hij was standvastig en onwankelbaar
in zijn kristen geloof.

De dood vindt de rechtvaardige bereid, aan-
gezien zij in hun leven zodanig trachten te zijn,
gelijk zij wensen in hun dood bevonden te worden.
Zij sterven gerust, want gelijk de dood voor hem
het einde is van het tegenwoordige leven, zo ook
is zij het begin van het toekomende, in hetwelke
zij een eeuwigdurend geluk zullen vinden.

(Thomas a Kempis).

Bemide broeders, zuster, familie en vrienden,
de tijd van vergelding is gekomen, mijn loopbaan
is ten einde : Ik hoop op Gods barmhartigheid,
ik verlaat een dal van tranen voor een betere
oord, voor een woonplaats van eeuwig geluk,
van eeuwige blijdschap en vreugde waarmede de
Goede God mij zal belonen voor al mijn opoffe-
ringen en strijden. Ondertussen weest mij
indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, verleen hem de eeuwige
rust. (7 j. en 7 quadr. afl.).



De familiën

BEKAERT en GOEDERTIER

danken voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Soetaert