

De stem des Heren weerklinkt en zij allen die Hem
vrezten zullen zaligheid verwerven. Mich.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijaheer

ALBERT BEKÉ

Echtgenoot van Mevrouw

Marie-Astrid Van Damme

geboren te St.-Maria-Lierde op 17 april 1889
en er godvruchtig overleden op 10 oogst 1957.

Versterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart en
andere godsdienstige genootschappen.

Deze brave man was een goed echtgenoot en vader, bleef verkleefd aan de dienst van God, leerde de zijnen God vrezten, de wet Gods beminnen en er naar leven. Hij was een ijverig en spaarzaam man ; aanvaardde de last die de voorzienigheid hem bedeelde, eenvoudig en oprecht in zijn omgang, door arbeid en gebed bleef hij getrouw aan de dienst van zijn schepper. Een ongeneesbare kwaal heeft hem te vroeg tot het graf geleid, doch hij verdroeg alles met een voorbeeldig geduld en volledige onderwerping aan de wil van God ! Een goede dood is de ingang tot het eeuwig leven.

Duurbare echtgenote, gaarne zou ik nog jaren met u in vrede en geluk hebben doorgebracht ; God heeft er anders over

beschikt, hebt dank voor uw tedere zorgen en toewijding.

En gij, mijn geliefde kinderen, vergeet de lessen van uw vader niet. Weest nu de troost van moeder en bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

†

Uw gebed tot lafenis van de ziel van onze dierbare overledene en uw deelneming in onze droefheid hebben ons gevoelig getroost.

Wij danken U daarvoor van harte :

De familiën BEKÉ, DE BLECKER, VAN
DAMME, HOEBEKE.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.