

De ware wijsheid bestaat in de vreze Gods.

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**FRANÇOIS BEKÉ**

echtgenoot van Mevrouw

**EMMA CUVELIER**

Geboren te Delftinge de 24 Mei 1886.

en in de Heer ontslapen te Ste Maria-Lierde  
de 7 Juli 1954.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hoezeer pleit het ten voordele van de overledene wanneer zijn dood door zijn echtgenote beweend wordt als een onherstelbaar verlies; wanneer zijn kinderen in hem een wijze vader hebben verloren; wanneer allen die hem kenden getuigen dat hij een minzaam man is geweest, die niet naliet goed te doen rondom zich. Reeds lang door ziekte ondermijnd verloor hij de levensmoed niet, maar bleef bezorgd om het welzijn van zijn gezin.

Snel en bijna onvoorziens kwam de dood doch zij vond hem niet onvoorbereid. De grote hulpmiddelen der H. Kerk, de laatste HH Sacramenten bereidden hem om te verschijnen vóór Gods rechterstoel. Zalig zij die in Gods liefde sterven! Zij zullen in Hem een goede en barmhartige vader vinden.

Dierbare echtgenote en kinderen, beweent mijn dood maar weest niet ontroostbaar; wij christenen hebben de waarborg van Gods

onfeilbaar woord dat wij eens terug verenigd worden. Hebt dank om uw geduldige zorgen en denkt veelvuldig aan mij vooral in uw gebeden.

Genadige Jezus, geef hun de eeuwige rust.

300 d. afl.

Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van genegenheid en troost.

*De familiën BEKÉ, CUVELIER, BAUWENS en VAN WYMEERSCH danken U hiervoor.*

Uitg. L. Surdiacourt, Ste Maria-Lierde.