



Dankbare herinnering aan  
mevrouw

## **Irma Beké**

weduwe van de heer  
**Raymond De Mulder**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize  
op 26 november 1909  
en godvruchtig overleden te Ophasselt  
op 10 september 1999,  
gesterkt door de Heilige Sakramenten  
der zieken in extremis.

---

*Namis op zaterdag 9 oktober 1999  
om 18 u. te Ophasselt.*

Haar uur was gekomen,  
onaangekondigd.  
Op een gelukkige ouderdom,  
als waardige bekroning  
van een goed gevuld leven.

Bezorgd om duizend en één dingen.  
Bekommerd om het wel en wee  
van diegenen die haar omringden.

Vandaag is zij er niet meer.  
Een leegte achterlatend om ons heen.  
De grens overschrijdend  
van het alles nog mee beleven  
naar het niet meer zijn.

*Wij danken U voor uw gebed en uw  
blijken van medeleven.*

De families Beké, De Mulder,  
Saelens en Buisson.