

Ten paradijze geleiden u de engelen.

† Gedenk in uw gebeden de ziel  
van Mevrouw

## IVONNE IRMA BEKÉ

Echtgenote van Mijnheer

**RICHARD KOOLBRANT**

geboren te St-Maria-Lierde, de 16 december 1904,  
en godvruchtig in de Heer ontslapen te St-Martens-  
Lierde, de 8 januari 1963, versterkt door de laatste  
Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de  
Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Lid van de Bond van het H. Hart  
en van verscheidene godvruchtige Genootschappen

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke  
vrouw, een goede en begaafde moeder.

Wat 'n zorg heeft zij, met grote moederlijke ge-  
dragen; hoeveel werk heeft zij verricht voor haar  
opgroeïend gezin: altijd was zij bezig, haar han-  
den kenden geen rust... totdat een ongeneesbare  
kwaal haar huishoudelijke bedrijvigheid kwam  
stilleggen.

Langentijd heeft zij er door geleden, maar zij  
voelde zich gesterkt door haar geloof en getroost  
door de liefdevolle zorgen van haar man, door de  
hulpvaardigheid van haar kinderen.

Duurbare echtgenoot, die mij dag en nacht met  
zorgen hebt omgeven, heb dank. Teergeliefde kin-  
deren en kleinkinderen, God zegene en beware u  
allen: bidt veel voor mijn zielezaligheid. Eens zien  
wij elkander terug in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Moeder van Barmhartigheid, bidt voor ons.

300 d. afl.

Uitg. Raf Cromphaut, St-Martens-Lierde

*ees*

De familien BEKÉ, KOOLBRANT,  
DE BLEEKER, SOETENS,

*zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelname en DANKEN U.*