

*"Wij zullen moeder nooit vergeten,
haar glimlach en zachtmoedigheid
en in ons hart voor immer weten
dat zij in zorgen en gebeden
vol goedheid was en dienstbaarheid"*



AANDENKEN AAN

MEVROUW

Julienne BEKÉ

echtgenote van Valère ADRIANSENS

geboren te Sint-Maria-Lierde op 22 mei 1926 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 1 november 1995,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

Lid van de K.B.G., K.V.L.V. en Ziekenzorg.

De families :

BEKÉ, ADRIANSENS,
LEEMAN en DE TEMMERMAN,
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op vrijdag 8 december om 19 uur.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL

De klokken van Allerheiligen drukten de vreugdevolle stemming uit van het kerkvolk om hen te gedenken die ons zijn voorgegaan en in vrede zijn. Op die dag is Julienne teruggekeerd naar Gods Vaderhuis.

Alle heiligen zijn niet alleen zij die de Kerk heilig verklaarden, maar ook alle eenvoudige mensen, die op een of andere manier Gods Wil in hun leven hebben vervuld. Door gewoon maar goed te zijn voor andere mensen, heeft Julienne haar gelovig hart getoond. Zij was een goede echtgenote voor haar man, steeds was zij hem zorgend nabij. Voor haar kinderen en kleinkinderen was zij de wijze moeder die hen met raad en daad bijstond.

Voor haar familie was zij bemoedigend en begripvol, bij haar vonden zij troost en sterkte.

Tijdens haar maandenlange opname in het ziekenhuis was zij dankbaar voor de vele bezoeken van haar familie.

Wij danken om dit leven, om haar lijden zo moedig gedragen, om de goede zorgen die zij aan velen besteed heeft. Mogen wij haar met al het goede dat haar leven sierde in Gods handen geven.

Mijn geliefde echtgenoot, ik dank u om de liefde waarmede gij steeds aan mijn zijde hebt gestaan. Mijn heengaan is voor u een zware beproeving, wees moedig en zoek sterkte in de goede herinneringen van ons samen zijn.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uw genegenheid en volg mij na in mijn liefde en mijn dienstbaarheid voor elkaar.

Beste familieleden en vrienden, ik dank u voor uw vriendschap en blijf mij gedenken in uw gebeden. O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor mij.