

Wanneer je droevig bent  
kijk dan opnieuw in je hart  
en je zult zien dat je weent  
om wat je vreugde heeft gebracht.

K. Gibran



DIERBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

## **Julien, Victor BEKÉ**

**echtgenoot van Mevrouw Irma Van CAENEGEM**

geboren te St.-Maria-Lierde op 23 augustus 1912  
en godvruchtig overleden te Zottegem in de

St.-Elisabethkliniek op 18 februari 1984,  
gesterkt door de troostmiddelen van onze

Moeder de H. Kerk.

Oudstrijder 1940-1945.

Irma VAN CAENEGEM,

Adelin BEKE,

Adriën en Micheline BEKE - SANGLAN en Bart.

**De families : Beké, Van Caenegem,**

**Cuvelier en Van Der Heyden**

DANKEN U oprecht voor de blijken  
van genegenheid en voor Uw gebed.

Het zijn de kleine dingen  
die ik achterlaat voor mijn beminden  
- grote dingen zijn voor iedereen -  
Mijn laatste groet is voor hen  
die mij in mijn onvolmaaktheid kenden  
en mij liefhadden.

Tagore

---

Heer onze God

zoveel jaren hebt Gij onze vader gezondheid en  
levenskracht geschonken.

Van die talenten heeft hij overvloedig gebruik  
gemaakt in dienst van gezin, familie en  
gemeenschap.

Voor hem en voor ons die zo van hem hielden  
is het een reden om U blijvend te danken.

Wij bidden U : wil hem belonen naar werken  
en vrede schenken in Uw onvergankelijk licht.

---

Druk. A. De Borre - Lierde - Tel. (055) 42 20 91