

In Christus is de hoop der zalige verrijzenis !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA BEKÉ

echtgenote van

Mijnheer René Martens

geboren te Ste Maria-Lierde, de 11 Januari 1893
en aldaar godvruchtig overleden, de 30 April 1952.
Voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Zij was een goede kristene, een trouwe echtgenote die de omgang van haar huis heeft nagezien en slechts leefde voor God en haar plicht en haar huisgezin.

Mijn levensbaan is voltrokken. ik heb het geloof bewaard. Daarom mag ik gerust inslapen in den Heer en een volkomen rust verwachten.

Ik heb in mijn smarten God gezocht en ik ben in mijne hoop niet bedrogen geweest. Hetgeen ik geleden heb is voorbij en hetgeen ik van den Heer zal ontvangen zal geen einde hebben.

Gelukkig die het uur van zijn dood gedurig voor ogen heeft, en zich alle dagen bereid maakt om te sterven. (Nav.)

Duurbare echtgenoot, jaren hoopte ik nog met u in liefde en vrede te kunnen leven ; de goede God heeft er anders over beschikt. Zijn wil geschiedde ! Stort nu met mijn duurzame familieleden geen tranen op mijn graf, maar dat uwe gebeden mij vergezellen tot voor den troon des Allerhoogsten want eens hoop ik u allen weder te zien hierboven bij God.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Uitg. Valère Lafort, Sint Maria Lierde.

De familiën BEKÉ, MARTENS,
DE BLEECKER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U