



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Polydor BEKÉ

Weduwnaar van Caphraïdis Van Den Berghe

Oudstrijder 1914-1918

geboren te St.-Maria-Lierde

op 31 oktober 1890, en godvruchtig
overleden te Anderlecht op 15 oktober 1980.

Troostvol is het aandenken der liefde en diepe godvrucht van dezen beminden vader. Vol bezorgdheid voor het welzijn van zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen, was hij om hun geluk bekommerd. In eenvoud en rechtzinnigheid is hij door het leven gegaan, hij kende een leven van werkzaamheid opoffering en zorgen. De vrede der ziel op zijn sterfbed en de kloekmoedigheid bij de schaduw van de dood zijn het begin van de vergelding der rechtvaardigen.

Dierbare kinderen, familieleden en vrienden dank om uw genegenheid en liefde gij waart mijn troost in mijn leven.

De Heer en Mevrouw
Robert MISEREZ-BEKÉ,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw
Remi MENSCHAERT-BEKÉ,
kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Marie Madeleine BEKÉ,
kinderen en kleinkinderen,

danken U voor de gebeden en blijken
van kristelijke deelneming die U hebt
betuigd bij deze gelegenheid.

Begraaf. Wwe. J. D'HOORE, Tel : 521 35 65