

Wat is het zoet te sterven, als men wel geleefd heeft. (H. Aug.)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

REMI BEKE

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Louise DE BLEECKER

geboren te Sinte Maria-Lierde, den 21 October 1861
en er godvruchtig overleden, den 16 September 1944
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De Heer heeft zijn wensch verhoord : Op een Zaterdag te sterven.

Heer ik heb U gezocht uit geheel mijn hart, ik heb uwe geboden in mijn hart verborgen, om niet tegen U te zondigen... ik heb mijn genoegen gevonden in den weg uwer getuigenissen, gelijk in groote rijkdommen. Ps. CXVIII, 13, 14.

Remi was een diep godsdienstig man. Lange gelukkige jaren heeft de Heer hem geschonken als zichtbaren zegen, omringd van een godsdienstige talrijken kroost. Zijn eer en achting zijn op zijn kinderen overgegaan.

In den dienst van de kerk was hem nooit iets te veel. Een der klokken, die hij zoo dikwijls heeft doen zingen over zijn medemenschen, kan nu over hem niets meer zeggen ; hoe diep moet die man met de kerkelijke belangen meegeleefd hebben !

Hijzelf, bewust en dankbaar mocht zijn geliefde dochter persoonlijk bedanken en zijn vaderlijke voldoening uitspreken voor zijn verzorging en behandeling, « u mijn troost, gij moet bij mij blijven. »

« Vaartwel, mijn dierbare kinderen allen. Ik sterf zoo gerust ; ik heb dapper mijn best gedaan. »

Gelukkige kinderen die zulk een vader hebben. Vader, gij waakt op ons van uit den hemel. Vader lief, wij bidden voor u.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Uitg. Lafort, Sinte Maria-Lierde

De familie BEKE :

De familie DE BLEECKER.

*zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming
hun betoond bij het overlijden van hunnen geliefden
afgestorvene*

DANKEN U.