

†

Tot dankbaar aandenken aan
DE HEER

René B E K E

echtgenoot van Mevrouw Maria ROELAND,

geboren te St.-Jans-Hemelveerdegem op 2 januari 1913 en godvruchtig overleden te Gent op 1 april 1979, gesterkt door Kristus in zijn HH. Sacramenten.

Een goede vader is van ons heengegaan. Zijn dood brengt een leemte in ons huis en in ons hart. Hoe sterker de liefdebanden vergroeid zijn, hoe moeilijker de scheiding. Doch met volle overgave aan Gods wil keren we ons naar het kruis en zeggen: « Uw wil geschiede ».

Hij was werkzaam en ijverig en bezorgd om zijn kroostrijk gezin. Hij bezat een diepe grond van geloof en heeft geleefd volgens de aloude christelijke praktijken. Hij was gelukkig, nu de tijd van rusten was aangebroken, en hij met zijn echtgenote nog ettelijke jaren scheen voor de boeg te hebben. Doch, plots werd hij geroepen tot een nog groter geluk: te leven bij God.

Lieve echtgenoot en vader, wij danken U om uw liefdevolle zorgen, om uw kommer om ons bestaan. Wij blijven trouw in ons dagelijks gebed voor U. Moge God U ontvangen

in het hemels paradijs, waar wij hopen eens allen samen verenigd te zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families BEKE, ROELAND, DE HENAU,
GOSSEYE,

**danken U voor uw blijken
van kristelijke deelneming.**

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel