

« Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer  
verrijzen ».



Wij geloven in het eeuwig leven  
van de Heer

**René - Hubert B E K E**

wedwnaar in eerste huwelijk  
van Mevrouw

**MARIE VAN DYCKE,**

echtgenoot in tweede huwelijk  
van Mevrouw

**MARIE-ZOE VAN DAMME**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 18 oktober  
1897 en overleden te Gent op 18 januari 1974,  
hij ontving het sakrament van de zieken en  
de Pauselijke Zegen.

« Wij danken U, Heer God  
voor deze mens die ons  
zo nabij en dierbaar was  
als vader, familielid en vriend ».

Wij geloven dat hij in alles waarin hij een  
goed en gelovig mens is geweest, tot ons  
zal blijven spreken, ook nu hij gestorven is.

« Heer, onze God,  
blijdschap en vreugde  
maar ook pijn en lijden tekenen ons  
bestaan.

Wij bidden U voor onze dierbare over-  
ledene Hubert, die na een lange ziekte  
van ons is heengegaan.

Wij danken U  
dat onze zorg voor hem  
ons dichter bij elkander heeft gebracht  
en dat wij van hem mochten leren  
dat ook het lijden een weg kan zijn  
naar U,  
dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer.

De families BEKE, VAN DYCKE,  
VAN DAMME, DE BLEECKER,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel