

« De mens en weet vandage niet
wat morgen hem zal bringen.
Ook niet wanneer de rasse dood
hem in de weg zal springen ». G.G.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Roger, Albert BEKÉ

weduwnaar van Mevrouw

Denise DE PELECIJN

geboren te Sint-Maria-Lierde op 19 april 1933
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 7 augustus 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Roger hebben we de laatste weken lang-
zaam maar zeker weten naar de dood zien
toegaan. Maar de dood kan zo ongenadig
toeslaan, dat wij niet alleen verrast zijn, maar
dat we ook ons gekwetst voelen in een
ongelijke en onmenselijke strijd voor het
leven. Want ook deze man kon niet op tegen
de slopende ziekte, die zijn leven onder-
mijnde.

Roger heeft in zijn leven hard gewerkt, dag
en nacht, zouden de mensen zeggen. En hij
heeft veel moeilijke dagen gekend, maar dit
maakte hem niet bitter, integendeel, hij wist
nog steeds de plezante noot erin te houden
en met een goedmoedige lach zijn vrienden
op te vrolijken.

Met pijn in het hart nemen we afscheid van
vader. Ons verdriet is groot omdat hij ons
steeds zo nabij was. Voor zijn kinderen en
kleinkinderen was hij een goede vader en
grootvader, die steeds ten dienste stond van

zijn gezin. De kleinkinderen zullen hun pépé
missen.

Bezoekjes van familie en vrienden, waren
een welgekomen ontspanning. De vriendschap
en goede zorgen die hem te beurt vielen
stemden hem steeds tot grote dankbaarheid.

Hier doet afscheid nemen pijn. Maar het is
geen troosteloze pijn. Wij trekken ons op
aan die diepmenselijke goedheid en vriend-
schap. Wij willen gelovig opkijken naar
Christus, die ons de weg gewezen heeft. Dit
geloof doet ons opkijken naar het kruis.
Daar leren we dat bij het volbrengen van de
opdracht ten einde toe, God zich nooit laat
overtreffen. Hij schenkt zijn Liefde, het eeuwig
Leven en de verrijzenis.

Lieve vader, wij danken u voor alles wat
gij voor ons betekent.

Beste kinderen en kleinkinderen, te vroeg
ben ik van u heengegaan, maar heb dank
voor uw kinderlijke genegenheid. Blijf met
elkaar verbonden in vriendschap, dat zal voor
u een steun en sterkte zijn.

Beste familie en vrienden, jaren heb ik
in uw midden doorgebracht, dank voor uw
vriendschap. Voortaan zal ik u allen dankbaar
gedenken bij de Heer.



De families BEKÉ, DE PELECIJN,

LEEMAN en D'HOLLANDER,

danken U voor uw gebed

en uw medeleven in hun rouw.

Druk. A. De Borre, Lierde - (055) 42 20 91

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49