

*Zalig de doden die in de Heer sterven. Zij zullen uitrusten van hun arbeid, want hun werken volgen hen. Apoc. 14.*



GEDENK IN UW OFFERS EN GEBEDEN  
DE ZIEL VAN ZALIGER

## De heer Remi BELGRADO

echtgenoot van

Mevrouw Louise BIESEMANS

geboren te Jette op 16 augustus 1901  
en godvruchtig overleden in het stedelijk  
ziekenhuis te Dendermonde op 20 juni 1975,  
voorzien van de H.H. Sakramenten van de  
zieken.

De overledene was een goed en recht-  
schapen man ; eenieders genegenheid won hij  
door zijn zachte inborst en goed karakter, door  
zijn vriendelijke handelwijze en zijn dienstwil-  
ligheid. Daarom werd hij door ieder geacht  
en bemind en wordt hij nu door allen betreurd.  
Hij was een goed echtgenoot die niet voor  
zichzelf maar voor zijn gezin leefde en werkte.

Het laatste vaarwel hier op aarde betekent  
voor de kristen mens de hoop op een blijde  
wederzien in het ander leven. Kristus leerde  
immers : « ik ben de verrijzenis en het leven ;  
wie in mij gelooft zelfs al is hij gestorven,  
zal leven ; en alwie leeft en in Mij gelooft,  
zal in eeuwigheid niet sterven ».

Geliefde echtgenote, jaren lang deelden wij  
samen vreugd en leed ; de scheiding valt  
hard, doch weldra zien we mekaar weer.

Zoek troost bij de lijdende Kristus. Ik dank  
u oprecht voor uw liefdevolle toewijding en  
zorgen. We blijven één door liefde en gebed.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, de  
dood scheidt niet ; eens zien we mekaar  
weer ; bewaart mijn aandenken in uw hart  
en bidt voor mij.

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt, bid voor ons.

De families BELGRADO,  
BIESEMANS,  
VAN LIERDE en  
VAN AKEN,

*danken U voor de bliken van  
kristelijke deelneming in de rouw  
die hen treft.*