

Gedenk in uwe gebeden de ziel van

MEVROUW

ROSALIA BELLENS

weduwe van de Heer

DOMIEN LAUREYS

Lid van de Goede Dood ;

Biddend Lid van het Marialegioen

Geboren te Itegem op 26 januari 1878, en god-
vruchtig overleden te Wiekevorst op 10 oktober
1969, voorzien van de H.H. Sacramenten
der zieken.



Zoals het de Heer behaagd heeft, zo is het
geschied, de naam des Heren zij geheiligd.

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar
de Heer teruggegaan, kalm en gelaten, geheel
aan de Heer overgegeven is zij zacht van ons
gescheiden, om beloond te worden voor het
vele goede dat zij gedurende haar leven hier
op aarde gedaan heeft.

Omdat zij goed geleefd heeft en God trouw
heeft gediend tot aan het einde van haar leven,
is deze dood geen dood, maar een verandering
van woonplaats, een verhuizing naar een betere
woning.

Wij zullen aan haar blijven denken in innige
dankbaarheid en onze gedachten aan haar zul-

len méér zijn dan lieve herinneringen.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie-
leden, ik dank U oprecht voor uw genegen-
heid en goede zorgen. Weest niet ontroost-
baar doch leeft moedig verder. Ik blijf met
U verenigd door de geestelijke banden van
ons geloof in de uiteindelijke heropstanding. Zo
verdienen wij allen onze plaats in het koor van
het eeuwige Godsrijk.

O.L.Vrouw, Troosteres der bedroefden, b.v.o.

EEN MILDE TROOST WAREN ONS UW
BLIJKEN VAN DEELNEMING EN
GEBEDEN.

DAAROM DANKEN WIJ
U INNIG.

De familiën BELLENS — LAUREYS — PAUWELS
en VAN ROEY.

Drukk. Ach. Bulckens - Herenthout