



Gedenk in trouw gebed en eucharistieviering

de Heer

Joseph Jean BELLEFONTAINE

weduwnaar van

Mevrouw Marie WATHIONG

geboren te Vreren op 30 september 1896 en in vrede met God en medemensen overleden te Diets-Heur op Allerzielendag 1979, getroost en gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk.

« Niemand leeft voor zichzelf,
Niemand sterft voor zichzelf,
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
Aan Hem behoren wij toe. » (Sint Paulus)

Jozef was waarlijk een goed en door en door kristelijk mens : gans gegeven aan de evennaaste en gans gegeven aan de Heer. Stil en eenvoudig was zijn lang leven, rustig en vertrouwwol is hij heengegaan naar het eeuwig Vaderhuis.

Veel tegenspoed heeft deze dierbare overledene gekend, veel verdriet en lijden. Maar steeds hervond hij, in trouw gebed en eucharistieviering, kracht en moed om, toegewijd aan God en aan de zijnen, in goedheid te leven. Lijden en verdriet offerde hij voor zijn

vrouw-zaliger, voor zijn kinderen, kleinkinderen en familie, die hij zo innig liefhad. Zo graag zou hij nog wat hebben willen zorgen voor zijn kleinkinderen vooral en voor zijn oude schoonzuster. Maar de Heer verwachtte hem en rustig en vertrouwwol is hij de Heer tegemoetgegaan.

« Al wordt mijn lichaam afgebroken,
Al sterft mijn hart,
Gij zijt de rots die mij draagt, mijn God,
De toekomst die op mij wacht. » (Psalm 73)

Dierbare zoon en dochter, dank U voor al uw goede zorgen, vooral voor de grenzeloze toewijding tijdens mijn laatste ziekte. Blijft in trouwe toewijding verbonden met elkaar, met uw kinderen en met tante. God onze Heer, moge U alles ruimschoots vergelden.

Heilige Jozef, patroonheilige van de overledene, bid voor hem.

Heilige Cunibertus, schutspatroon van de parochie, bid voor hem.



De families BELLEFONTAINE en WATHIONG

danken U voor uw kristelijke deelneming in hun rouw en vragen een goed gebed voor de dierbare overledene.

Drukk. NYS, Tongeren