

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mjnheer

Augustinus-Romanus Benoot

weduwenaar van Mevrouw

Anna-Catharina-Prudence Cornil

geboren te Eine, de 27 februari 1871
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
de 11 augustus 1958,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hoe ouder men wordt, hoe meer men tot het besef komt dat het leven rap voorbij gaat en hoe sterker men aanvoelt dat de mens inderdaad niet kan geschapen zijn om hier in dit tijdelijk leven te blijven, maar wel om in de eeuwigheid in te treden. Gelukkig zij die tijdens hun vergankelijk leven hun kristelijke plichten vervullen, God dienen in trouwe liefde, want voor hen zal de eeuwigheid een beloning en zalige vreugde zijn.

De duurzame overledene was inderdaad hiervan overtuigd en heeft steeds zijn christelijke plichten vervuld. Hem behoort nu de beloning die God voor de zynen heeft voorbereid. Hij heeft zijn ziekte en naderende dood in vrome onderwerping aanvaard. Wonende in een huis van vroomheid, mocht de Heer komen als een dief in de nacht. Hij was bereid.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, de Heer heeft mij geroepen. Aanvaardt ook gij zijn besluit want Hij is de Meester van leven en dood. Ik dank U voor de beste zorgen en de vele jaren van trouwe genegenheid. Blijft mij steeds indachtig in uw gebeden en tot weerziens allen in de Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid !

300 d. afl.

Vandendriessche De Vleeschauwer, Nederbr.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Romanus BENOOT en CORNIL ;

De familiën BENOOT en CORNIL,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelname en danken U van harte.