

Zalig die in de Heer sterven.

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

Edmond BEQUÉ

Weduwnaar van Mevrouw
Sidonie De Sutter

echtgenoot van Mevrouw
Rachel De Vlieger

geboren te Hillegem, de 25 september 1886 en er godvruchtig
overleden de 9 maart 1962, gesterk en getroost door de
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Oud - strijder 1914 - 1918

Vereerd met: Kruis van Ridder in de Leopoldsorde met
Zwaarden, Ridder in de Leopoldorde met Zwaarden, Rid-
der in de Kroonorde met Zwaarden, Oorlogskruis met
Palm, Ridder in Orde Leopold II met Zwaarden, Zege-
en Herinneringsmedalje, Vuurkruis, Herinneringsmedalje
regering Leopold II.

Het aardse leven is als een rookwolk die door de wind
wordt uiteengedreven. Vandaag verschijnt de mens en
morgen is het reeds het einde. Ellende en smart is het aan-
deel van de christen op aarde, want die Kristus wil volgen
moet zijn Kruis opnemen en in zijn voetstappen wandelen,
doch wie met kristelijke onderwerping de strijd opneemt,
zal ook met Kristus de heerlijkheid van de glorie binnen-
gaan.

Daarom is het goed voor de mens zo te leven, zoals hij
verlangt bevonden te worden in zijn stervensuur Zijn dood
was zacht en stil gelijk zijn leven, slechts een verwisseling
met de eeuwige vrede des Hemels. Moge het eeuwig geluk
dat hij reeds geniet, de droefheid ons door zijn verlies aan-
gedaan verzachten.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkind, ik dank U
voor de goede zorgen en de vele opofferingen welke U zo
bereidwillig voor mij hebt verricht. Van Hierboven zal ik
bij machte zijn U dit te vergelden voor al het goede dat U
mij hebt bewezen: leeft onder elkaar in vrede, helpt elkaar
en blijft getrouw in de dienst des Heren. Zo bereid U voor
op 'n zalige dood. Bemide Familieleden, wees me indach-
tig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Mevrouw Edmond BEQUÉ, geboren Rachel DE VLIE-
GER.

Heer en Mevrouw Roger BEQUÉ-JANSSENS.

Mejuffer Viviane BEQUÉ.

De Familiën BEQUÉ, DE Vlieger, MEULEMAN,
VAN IMPE en DE SUTTER.

Bedanken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

Uitg. O Van Lierde, Hillegem.