

Geloofd zij Jezus-Christus.

†

TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN

MEVROUW

Marie - Celina BEQUÉ

Weduwe van de Heer

FERNAND DELCOUR

geboren te Maubeuge op 30 maart 1894
en godvruchtig overleden te Geraards-
bergen op 21 maart 1973, gesterkt door
de H. H. sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Aan hen die in Hem geloven gaf de Heer zijn
eigen eenvoud en grote liefde voor de anderen.
Hij heeft ons hier als broeders en zusters, als
vader en moeder laten leven, en daarin gaf
hij ons de kracht groot te zijn in de liefde
voor onze dierbaren en onze medemensen. Hij
bezielde ons met levensmoed om ongezien te
werken en bezorgd te zijn voor elkaar.

Dat was ook de reden der levensvreugde van
onze dierbare moeder. Haar diep geloof en
haar vaste hoop in Gods barmhartigheid zijn
haar steeds een troost en steun geweest, ook
in de moeilijkheden van het leven.

« Wij danken U, Heer, om onze goede moeder.

Zij heeft voor ons gewerkt, gespaard en gele-
den. Moge zij bij U, o God, het eeuwig licht
zien en de zalige vrede genieten. »

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank
om uw zorgen en vriendelijke genegenheid in
al de dagen van ons samenzijn. Moge God U
erom belonen en U steeds geleiden op de weg
der rechtvaardigheid en der naastenliefde.

Familieleden en vrienden, vaartwel en gedenk
mij allen in een vurig gebed.

†

**De families BEQUÉ, DELCOUR,
DE VUYST en LERHO**

**danken U voor uw gebeden
en gewaardeerde deelname.**

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.