

"Kom, laten we nu oversteken naar de andere oever..., zei Christus !

Herinnering aan een mens die getracht heeft voor God en medemensen zo goed mogelijk te leven,



Willem BERAEL

weduwnaar van mevrouw

Leonie DEJONGHE

Geboren te Halle op 17 december 1900 en overleden te Zottegem op 11 maart 1983, gesterkt door het sacrament der zieken.

We bewaren dankbaar de herinnering aan deze mens.

In zijn hart lag een warm gevoel van genegenheid voor zijn vrienden van vroeger en van nu. Hij hield van de gepensioneerden met wie hij zich ver-énigd voelde en waarover hij graag sprak en van de mensen met wie hij uren lang mocht praten en beluisteren. Hij wist veel en had een achting voor zijn medemensen, die hij uit gewoonte "mijne vriend" noemde. Het was een genoegen, hem stilleweg te zien aankomen.

In zijn hart bewaarde hij vooral die dankbare genegenheid voor zijn lieve echtgenote

die hem 10 jaar geleden is overleden, en voor zijn kinderen en kleinkinderen.

De nog kwellende herinneringen aan de oorlog, de angst van toen en de gedachten aan het zinloos geweld, konden zijn vriend-zijn niet wegnemen. Want hij droeg ook een groot geloof, dat hem veel deed verdragen zonder te begrijpen maar ook zonder wanhoop.

Was het toeval of gewoon Gods' wil dat zijn levensweg door een aftakelende ziekte zo zou eindigen ? Hij heeft veel moed gehad, veel geduld in het aanvaarden en een nooit-vergeten dankbaarheid voor de zorgen hem bewezen en voor elk bezoek en aanmoedigend woord.

God zij dank, we hebben een vader, een familielid, een vriend gehad om veel van te houden. En als dit leven hier, en niet elders, zijn einde kent, dan vrouwen we gelovig onze handen, wat ons dankbaar bidden doet voor zijn onsterfelijke be-ZIEL-ing in Gods oneindigheid.

O.-L.-Vrouw van Halle, van wie hij veel gehouden heeft, bid voor hem.

De families

**BERAEL, DEJONGHE,
TORDEUR en CARDIJN,
danken U.**

Druk. F. De Saedeleer, Zandbergen - 33.55.77