

Indien God voor ons is,  
wie zal dan tegen ons zijn. (Rom. 8,31 b)

†

Uw gebed begeleide naar de eeuwigheid

DE HEER

**Robert, Ferdinand Berlengée**

echtgenoot van

Julia, Maria TORREKENS

geboren te Aspelare de 16 maart 1901,  
aldaar godvruchtig overleden de 23 januari 1970,  
gesterkt door de sacramenten der zieken en  
de pauselijke zegen.

Lid van de bond van het H. Hart.

Heer, onze God, midden in het leven ervaren  
wij de dood. Maar toch wilt Gij niet dat wij  
sterven, gij wilt dat wij leven en groeien.

Bevestig ons vertrouwen dat Gij de mens  
blijft dragen in uw liefde ook al is hij gestorven  
en dat Gij alles ten goede keert.

Gij hebt de dood vernietigd.

Geef ons het teken van uw trouw tot over  
de dood, geef uw heerlijkheid, uw toekomst,  
uw nieuwe wereld aan onze dierbare overledene.

Wij kunnen niet geloven dat zijn leven te-  
vergeefs is voorbij gegaan en dat alles wat hij  
voor mensen heeft betekend nu verloren is.

Wij bidden U dat er niets van dit mensen-  
leven verloren zal gaan, dat wat hij geleefd en  
gedaan heeft ten goede zal komen aan deze  
wereld en dat hij in alles waarin hij groot is  
geweest tot ons mag blijven spreken.

Wij danken U voor de goede echtgenoot,  
vader, grootvader, schoonvader, oom en neef,  
die Gij ons gegeven hebt.

Wij danken U voor al datgene wat hij ge-  
presteerd heeft in zijn leven; voor de liefde  
die hij gekoesterd heeft voor zijn gezin en voor  
allen die hem dierbaar waren

Wij danken U voor al de genaden, die hij  
mocht ontvangen uit uw handen en waarmee  
hij getracht heeft zijn kristelijk leven op te  
bouwen.

Wij danken U omdat Gij door de ziekte van  
onze geliefde ons stilaan hebt voorbereid op  
het afscheid met hem.

Help ons U te blijven danken nu papa, non-  
kel Robert en peter uit ons midden is wegge-  
nomen.

Vul de leegte, die om ons heen valt, met uw  
troostende aanwezigheid en wil hem in uw  
vrede bewaren.

Wij willen zijn naam levend houden in ons  
midden. Maar wij weten hoe zelfs dat onmo-  
gelijk is: hij zal nog dieper sterven in ons,  
zijn naam zal inslapen in onze herinnering en  
ook de droefheid zal ons ontnomen worden,  
wij zullen verder leven zonder hem.

Wij bidden U dat hij, levend bij U, mag  
waken over ons; opdat hij onze voorspraak,  
ons gebed mag zijn bij U; dat hij onze namen  
in herinnering mag brengen zonder ophouden  
zoals Jezus Christus doet, een mens naast U  
in al uw eeuwigheid.

Uw gebeden zijn een steun voor de overledene,  
Uw blijken van deelneming een troost voor ons,

De families:

BERLENGEE, TORREKENS

VAN DER MEEREN, DE MEYER,

die U oprecht danken.

Drukk. Du Mongh-De Rijck, Denderwindeke.