

"Verschenen is Uw licht,
Uw eniggeboren Zoon,
een sterveling als wij,
een nieuw bestaan heeft Hij voor ons
geopend, wij zullen eens onsterfelijk zijn
met Hem."
(uit de Prefatie van het feest van de
Openbaring).



Gedenk in uw gebeden de ziel van

ZUSTER

HONORÉE

Elisa BERT

geboren te St-Goriks-Oudenhove op 28
februari 1906, in de Zustergemeenschap
van het H. Hart van Maria te Nederbrakel
opgenomen op 3 februari 1930
ingekleed op 14 augustus 1930
geprofest op 21 augustus 1931
geroepen tot de eeuwige vreugde van de
Heer te Nederbrakel op 14 januari 1970,
gesterkt door Kristus in zijn heilige sa-
kramenten.

Gedurende 33 jaar heeft Zuster Honorée
blij en edelmoedig haar beste krachten
gewijd aan de zorg van de bejaarden in
het Rusthuis van Nederbrakel. Met moed
en geduld heeft zij haar langdurige ziekte

gedragen, want zij voelde zich innig ver-
enigd met Jezus, die ze dagelijks ontving
in de H. Communie.

Dierbare Oversten en Medezusters, wan-
neer ik anderen niet meer kon helpen, heb
ik uw voortdurende zorg en hulpvaardig-
heid mogen ondervinden. Hebt dank
hiervoor, gij vooral mijn toegewijde zus-
ter Richarda. Moge de Heer het u allen
rijkelijk vergelden.

Wij danken U Heer, voor dit schone en
voorbeeldig kloosterleven, dat een gena-
de is geweest voor haarzelf, voor de con-
gregatie en voor al de oudjes die de
goede zorgen van Z. Honorée mochten
ondervinden.

Schenk haar thans de kroon, die gij voor
eeuwig hebt voorbereid aan allen die
zich totaal aan U toewijden.

Geliefde familieleden, ik dank U voor
uw trouwe genegenheid, blijft mij ge-
denken in uw gebed, ik zal u niet ver-
geten bij de Heer.

Hart van Maria, blijf mijn toevlucht.

De Oversten en Zusters van het H. Hart
van Maria,
De families BERT en PLASSCHAERT,
danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van deelneming.

Herfra Bogaert Meerbeekstr, 24 Nederbrakel