

Zalig zij die den weg des Heren met volharding bewandelen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist BERT

echtgenoot van Mevrouw
Constance REYNAERT

geboren te Mater, den 14 April 1871 en er
zachtjes in den Heer ontslapen, den 12 Juni 1950,
gesterkt door de Laatste H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Wij zijn reizigers hier op aarde; onze dagen vlieden
voorbij als een schaduw en hier is geen vast verblijf.
(I Par. 29, 15.)

De eerbare overledene was een man van geloof en ware
kristelijke overtuiging. Hij beminde God en zijn huisgezin
met talrijk kroost, waaraan hij gans zijn leven in offervaardige
liefde heeft toegewijd.

De gedachtenis aan zijn goedheid tot ons, van zijn zorgen
voor ons geluk doen ons tranen storten; we wenen omdat we
verstaan wat we verloren hebben. (H. Aug.)

Vaartwel, Bemide Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen,
ik ga henen, maar mijn hart blijft bij U. Hebt dank om uw
genegenheid en uw liefde, die mij een grote troost waren in
de dagen mijner ziekte. Blijf elkaar beminnen en vergeet
mij niet in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn ziel en mijn
leven. (300 d. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Mevrouw Jan-Baptist BERT, geboren Constance REYNAERT,
Mijnheer en Mevrouw Omer BOSTIJN-BERT, kinderen en kleinkind,
Mijnheer en Mevrouw Remi THUNISSEN-BERT, kinderen en kleinkind,
Mijnheer en Mevrouw Emiel BERT-BOSTIJN, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw Prudent DE METDS-BERT en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Victor BERT-MOERMAN en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Henri MARIJNS-BERT en kind,
Mijnheer en Mevrouw Remi BRUYNEEL-BERT en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Victor CALLAERT-BERT,
Mijnheer Weduwnaar Frances BERT-REYNAERT,
De Familien BERT, T JONCKE, REYNAERT en BOUSARD,

zeer gevoelig om uw bliken van deelneming en gebeden betoond
in den pijnlijken rouw die hen heeft getroffen. BEDANKEN.

Drukk. Adiel Darragas, kosteer, Munkzwalm.