



Aandenken aan

mevrouw
WISKE BERTELS

echtgenote van de heer JAN JORIS

geboren te Ravels op 22 augustus 1912 en
overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis te
Turnhout op 4 maart 1993, getroost en gesterkt
door de H.H. Sakramenten der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

Lid van K.A.V.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
Lid van Ziekenzorg

Dat haar braven ziel in vrede
ruste, en in alle eeuwicheden
God geniete los en vrij
van des lichaams heerschappij.

Vreedzaam en eenvoudig leven,
elk ende een het zijne geven,
God vooral, tot 't einde toe,
daarin werd zij nimmer moe.

Moe geleden was ze, en zeker
dat de dood, de bandenbreker,
komen zou, en traagskens kwam
om haar laatse levensvlam !

Rust en vrede vroeg zij, vragend,
maar het uitstel niet beklagend ;
ja, met liefde leed zij hier
een langdurig vagevier.

Guido Gezelle

Voor uw blijken van
deelneming
danken U de families
JORIS en BERTELS.