

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

**MARIA, MELANIA, REGINA  
BERWOUTS**

weduwe van de Heer

**JULES, GUSTAAF HAYAERT**

geboren te Gent, 24 december 1874, en  
godvruchtig overleden te Lede, 31 augustus 1960,  
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten  
en de apostolische zegen.

---

De hoge ouderdom is een erekroon als hij gevonden wordt op het pad der deugd. Voor hen die in U geloven, o Heer, wordt het leven niet weggenomen, maar veranderd in de eeuwige gelukzaligheid van de hemelse woonst.

De dood heeft haar uit de woeste zee des levens in veilige haven aangebracht; voortaan is zij vrij van de ellende des lichaams dat aan alle rampen onderhevig is.

Haar lijden heeft haar gelouterd en Gods barmhartigheid verzekerd. Moge ze nu met Kristus verheerlijkt worden, zoals ze ook met Hem geleden heeft.

Beminde kinderen en familieleden, ik dank u voor uw genegenheid en goede zorgen. Weest mijn ziel indachtig in uw gebeden. Bij de Heer zal ik voor U ten beste spreken. Weldra zien we elkander in de hemel weer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De Heer en Mevrouw  
Georges VAN DEN BERGHE-HAYAERT,

De Heer en Mevrouw  
André CARBON-HAYAERT,

De Heer Edmond HAYAERT,

De familiën BERWOUTS, HAYAERT, HACHÉ,  
NUYTTENS en DE WITTE,

danken U van harte voor uw gebeden en  
blijken van deelneming in het smartelijk  
verlies dat hen treft.

---

drukk. «Het Reklamblad» Lede