

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan de heer

GERARD BESARD

Echtgenoot van Mevrouw

Marguerite Van Loven

geboren te Schorisse op 9 augustus 1905 en
godvruchtig overleden te Ronse op 17 maart 1969.
Gesterkt door het Sakrament van de Zieken.

« Waakt en bid, want gij weet niet wanneer uw
uur gekomen is » vermaant ons de Heer.

Niemand zal het vermoed hebben dat voor onze
dierbare overledene na een plotselinge ongesteldheid
nog geen dag later de doodslok voor hem zou luiden...
- Andermaal worden wij voor de harde werkelijkheid
geplaatst van het leven hier beneden: alles vergaat,
alleen het leven bij de Vader is het ware Leven.
Hij wacht ons op om ons te laten delen in het
eeuwig samen-zijn in zijn glorie met allen die
Hem trouw en oprecht hebben gediend.

Toch treuren om dit heengaan zijn echtgenote,
kinderen en familieleden, omdat zij voortaan iemand
zullen missen die hun dierbaar was en voortaan zullen
moeten leven zonder hem.

Dierbare Echtgenote, Kinderen en Familieleden,
ik dank u voor uw trouwe liefde en uw diepe
gelegenheid; moge de Heer u troosten en sterken
in deze beproeving.

Blijft mij gedenken in uw gebeden.

H. Jozef patroon van de goede dood, bid voor hem.

Mevrouw Gerard BESARD geboren Marguerite VAN LOVEN;
Heer en Mevrouw Bertrand DE SMET-BESARD en kinderen;
Heer en Mevrouw Jean DE RONNE-BESARD en zoon;
De familie BESARD-WALRAET;
De familie VAN LOVEN-BEETENS;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming

Druk. Portois Schorisse.