

Allerhoogste, als de angst mij aangrijpt
stel ik al mijn hoop op U. Ps. 56.



Tot vrome nagedachtenis aan
MEVROUW

Eveline, Yvonne BESSEMS

Echtgenote van de Heer Burgemeester
GILBERT LEMMENS

Geboren te Buggenhout op 22 februari 1909
en plotseling overleden te Moerzeke,
op 8 januari 1976.

Gesterkt door de H. Sakramenten
"in extremis".

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en
verscheidene godvruchtige genootschappen.

Zij deelde met haar man de nood van velen
getroffen door de helse storm en vloed;
zij was zijn stut en steun in al zijn zorgen,
doch toen bezweek haar dapper hart voorgoed.

Wij zullen 't dragen,
zegt hij met betraande ogen,
aanvaarden alles wat God heeft beschikt :
een woord van hoop en van vertrouwen,
in al die duisternis een sprankel licht.

Het medeleven van zovelen,
brengt luttel troost in zulke tegenspoed,
op het Geloof alleen kan iemand bouwen
die doorheen zulk een beproeving
manmoedig voortgaan moet.

Lieve man, beminde kinderen, broer, zuster,
schoonzusters en familie, wij hielden zo ziels-
veel van elkander; blijven wij elkander lief-
hebben en voor elkaar bidden.

En gij ook, onze vele vrienden en kennissen,
schenkt mij een liefdevol aandenken in uw
gebeden.



De families BESSEMS, LEMMENS,
LEMMENS en VAN BOGAERT

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

drukkerij a. mijs, moerzeke
begrafenisonderneming c. verleyen