

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Honorine BESSEMS

echtgenote van Mijnheer

Kamiel DE NIJS

geboren te Hofstade, de 29 Juli 1881 en zacht in
de Heer ontslapen te Erpe, de 14 December 1955.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart.

Wie "Moeder," zegt, spreekt van zelfopoffering,
van zelfvergeten liefde. Haar leven was schoon
omdat het rijk was aan verdiensten. Zij leefde
maar voor anderen; zij schonk zich weg aan haar
kinderen die zij met zorg heeft opgevoed en die
van haar erven een rotsvast geloof en oprechte
liefde tot God en tot elkander.

Zij werkte gaarne voor haar tatrik kroost; zij
waakte over hen; zij rustte dag noch nacht. Waar
zij de armen helpen kon deed ze het gaarne zonder
vertoon.

Nu mocht zij rusten en ruimschoots genieten van
de dankbare genegenheid van man en kinderen.
God heeft haar nog een beter lot beschikt en roept
haar tot Zich terug om haar te belonen voor haar
verdiensten.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen, kleinkinde-
ren en bloedverwanten, weest niet ontroostbaar; ik
dank u om uwe oprechte genegenheid, gij waart
mijn troost en voldoening. Weet nu dat moeder in
de Hemel is vanwaar zij u zegenen en beschermen
zal.

Bemint en steunt elkander en zoekt uw troost
in het geloof. Dan zal vroeg of laat de dag eens
komen waarop wij elkander zullen zien om nooit
meer te scheiden.

H. Hart van Jezus, uw Rijk kome!

(300 d. afl.)

danken U oprecht voor uw deelneming
in rouw en gebeden.

Drukkerij St.-Maarten, Erpe

Heer Kamiel DE NIJS;
Heer Gaston DE NIJS;
Mejuffer Marie-Louise DE NIJS;
Heer en Mevrouw Hubert DE NIJS-MOENS en kinderen;
Heer en Mevrouw Jozef DE NIJS-MOENS en kinderen;
Heer Louis DE NIJS
De families BESSEMS, DE NIJS, MATTHIJS en ROSSCHAERT.