

†

Het leven is geen vrede hier
Geen wapenstilstand vragen.
Maar moedig Kristus' Kruisbanier.
Tot in Gods handen dragen.

G.G.

BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

ALFRED, ERNEST BETTENS

echtgenoot van Mevrouw Anna MICHELS

Lid van K.A.V.

geboren te Bellegem op 6 maart 1929 en god-
vruchtig overleden te Gent op 3 september 1968,
gesterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Zijn lichaam werd op het kerkhof te Waarmaarde
ter ruste gelegd op 7 september 1968 en wacht
op de verrijzenis.

Als ik waarlijk uit de grond van mijn hart belijd :
« Ik geloof in God » dan geef ik zin aan mijn
eigen leven en aan alles wat er mede verbonden is.

Het aardse leven heeft Alfred zeker niet tegen
gelachen, maar hij heeft zelf door zijn opgeruimd-
heid het tijdelijke doorstreden :
met zijn taale werkluist,
met zijn gulle vriendschap,
met zijn spreekwoordelijke gediensgigheid,
met zijn fiere vaderlijke,
met zijn trouw echtelijke liefde
dat alles gegroeid en veredeld door zijn kristen
zijn.

Door het wee van ziekte, van tegenslag, van
verlies onzer dierbaren wil God ons hart, onze
ogen, onze verlangens naar Hem richten bron van
het ware leven opdat wij ons niet zouden vast-
klampen aan het aardse en het stoffelijke. Daar God
ons einddoel is. Daarvoor moeten wij op de eerste
plaats leven.

Beminde Echtgenote, het offer van mijn volle
mannenkracht, van Gods goedheid en liefde zullen
de scheiding tussen ons die zwaar valt, dragelijk
en verdienstelijk maken. Zoek kracht in het gebed
om Gods wil te kunnen aanvaarden. Met grenzeloze
toewijding hebt gij mij verzorgd en om mij bekom-
merd geweest dag en nacht. Mijn innige dank om
uw offervaardige liefde.

Goede Marc, mijn trots en mijn hoop, weest gans
uw leven moeders troost en vaders trots. Blijf
voor vader bidden, wees eerlijk en manmoedig.

Goede Ouders, zwaar is het kruis dat God u
overzendt in uw oude dag. Weest moedig zoals
gij dat altijd voorbeeldig voor ons zijt geweest.
Bidt voor mij tot wij verenigd zijn in de vreugden
des hemels.

Familieleden, Geburen en Vrienden. Dank om uw
genegenheid en uw vriendelijkheid. In nood vindt
men steun waar de liefde het grootst is. Ik ben
u allen om alles dankbaar. Ik reken op uw gebed,
de enige liefdeband die ons nog verenigd.

Mevrouw Alfred BETTENS-MICHELS,

Heer Jean-Marc BETTENS,

Mevrouw Kamiel BETTENS-LAMBERT,

Heer en Mevrouw Henri MICHELS-DE KETELE,

De families BETTENS-LAMBERT, MICHELS-

DE KETELE en BALCAEN,

danken U voor uw gebeden

en blijken van deelneming.

Platteau