

*Herinner mij,  
maar niet in de sombere dagen.  
Herinner mij, in de stralende zon,  
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

**MAGDA BETTENS**

echtgenote van PAUL DE CUYPER

mama van JAN en RIK

geboren te Wetteren op 8 augustus 1960,  
overleden te Scheldewindeke op 18 april 1997,  
gesterkt door de ziekenzalving.

PAUL, JAN, RIK,

danken haar om alles.

Zij danken U om wat U voor haar deed.

Druk. A. Houbracken

De dood is niets.  
Ik ben maar aan de andere kant.  
Ik ben mijzelf,  
Jij bent jezelf.  
Wat we waren voor elkaar  
zijn we nog altijd.

Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.  
Spreek tegen mij zoals weleer,  
op dezelfde toon,  
niet plechtig, niet triest.  
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.  
Bid, glimlach,  
denk aan mij,  
bid met mij.  
Spreek mijn naam uit thuis  
zoals je altijd gedaan hebt,  
zonder hem te benadrukken,  
zonder zweem van droefheid.

Het leven is wat altijd geweest is,  
de draad is niet gebroken.  
Waarom zou ik uit je gedachten zijn ?  
Omdat je me niet meer ziet ?  
Nee, jij bent niet ver,  
juist aan de andere kant van de weg.  
Zie je, alles is goed.  
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken  
en er de tederheid terugvinden,  
zuiverder dan ooit.  
Dus, droog je tranen  
en ween niet als je van mij houdt.

Augustinus.

