

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ANNA MARIA BETTESONE

echtgenote van Mijnheer

LEOPOLD CRUYPELINCK

geboren te Nederbrakel, de 18 oktober 1901 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde de 3 juli 1965,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken
en de Pauselijke Zegen « in het stervensuur. »

Een gedenkprentje begint altijd met de uitnodiging aan diegene die het ontvangt, te bidden voor de duurzame overledene; bidt dan ook dit gebed uit de begrafenis voor uw duurzame:

God, wie het eigen is altijd barmhartig te zijn en te sparen, wij smeken U voor uw dienaar, Anna, die Gij uit deze wereld hebt laten heengaan: laat uw heilige engelen haar opnemen en geleiden naar het hemelse vaderland, het paradijs: zodat zij die in U geloofde en op U vertrouwde, de eeuwige straffen moge ontgaan en deel krijgen in de hemelse vreugde.

De duurzame overledene heeft als moeder van een groot gezin gedurende haar ziekte de dankbaarheid mogen ondervinden van haar echtgenoot en kinderen die haar dag en nacht bijstonden.

Duurbare echtgenoot en kinderen en familieleden, ik dank U daarvoor van harte, het heeft mij getroost te zien hoe gaarne U uw echtgenote en moeder zag. Blijft nu in diezelfde dankbare herinnering voor uw moeder bidden in uw dagelijkse gebeden en vooral in uw wekelijkse zondagsmis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel

De families BETTESONE, CRUYPELINCK, GOSSEYE, DE BOSSCHERE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.