

*Oud worden ... schoon oud worden,
het is zachtjes aan rijp worden
vooraleer je op je beurt
zoals het koren wordt gemaaid.
Het is leren luisteren
in plaats van zelf te spreken.
Het is geven in plaats van te ontvangen.*



TOT DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Irma BETTESONE

weduwe van de heer Antoon WAEGENAAR

geboren te Nederbrakel op 30 september 1909
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 8 februari 2000,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid, uw gebed en uw medevoelen
waren voor ons een troost, wij danken U ervoor.

De familie.

Als een mens, na een zorgvol leven,
hoopt op een rustige levensavond,
ondervind men vaak de pijn van de eenzaamheid
en de broosheid van het menselijk bestaan.

Dat is ook zo geweest voor Irma.
Samen met haar echtgenoot aanvaardde zij
het leven van elke dag zoals het zich aanbood.
Zij zorgde voor haar gezin en wist dat er in het leven
hard gewerkt moest worden.

Irma was ook graag bij de mensen
en hield van een gezellige babbel.
Lijden en verzwakking maakten het leven
de laatste jaren wel zwaar,
voor haarelf en voor haar echtgenoot
die haar met liefde en goedheid bleef omringen.
Na zijn dood bleef zij vereenzaamd achter.
Maar het dagelijks bezoek en de wekelijkse uitstap
op zondag met haar kinderen deden haar veel goed.
Ook de goede verzorging en de aandacht die ze kreeg
in het rustoord brachten troost en sterkte.

Wij vragen de Heer dat zij nu, samen met haar man,
voor eeuwig rusten mag in Gods vrede.

*Beste kinderen,
bedankt om alle liefde en zorg
die jullie aan mij, en aan vader besteed hebben.
Blijfs ons gedenken in uw gebeden.*

Namis op vrijdag 25 februari 2000 om 18.30 uur
in de Sint-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.