

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop !

Lit

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

JOZEF BETTESONE

echtgenoot van Mevrouw

Prudence ROOS

geboren te Nederbrakel, op 5 mei 1877 en er
godvruchtig overleden op 18 maart 1959,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis. »

Als kristen mens was deze dierbare overledene een
vroom en godvrezend man, vol plichtsbesef als goede
echtgenoot en voorbeeldige huisvader.

Zo was hij dan ook altijd gereed om te sterven en
alhoewel de dood hem verraste, was zijn afsterven
toch niet onvoorbereid, want het dagelijks gebed hield
hem in Gods vriendschap.

O God, wij treuren om het zo onverwachts heen-
gaan van vader, maar wij danken U omdat Gij ons de
uitzonderlijke genade van zulk een goede vader hebt
geschonken.

Beminde echtgenote, dierbare kinderen, mijn af-
sterven dompelt U in diepe droefheid, want ik weet
hoe gij van mij hieldet; doch troost U in de gedachte
dat we altijd onder Gods oog hebben geleefd. Vaart
allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer. Vergeet mij
niet, vooral in uw dagelijks gebed en Zondagnis.

Mijn Jezus barmhartigheid !

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

R. I. P.

.....
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mevrouw Jozef BETTESONE, kinderen en kleinkinderen;

De familiën BETTESONE, ROOS, DEPREZ,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en dan ken U van harte.