

De Engelen geleiden u ten Paradijze...

† **TROOSTEND AANDENKEN** †

aan het verdienstelijk leven en den zaligen dood  
van

**MARIE BETTESONE**

echtgenoot van

**ALFONS TAILDEMAN**

geboren te Nederbrakel, den 22 Januari 1898, en er na een pijnlijke ziekte, stichtend overleden, den 29 Mei 1947, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

*Lid van de Derde Orde en Wijkmeesteres-Bestuurlid van de Kristene Arbeidersvrouwengilde.*

Een wijze vrouw is uit ons midden heengegaan: zij was een schoone moeder, een toegewijde echtgenoot, een goed mensch.

Moeder... dat is zij geweest, heel en al, met heel haar hart, met heel haar ziel. O gelukkige dag waarop zij tot moeder werd gegeven aan hen die nog onbeholpen en onmondig voor het leven stonden! Vol warme liefde en met groote bezorgdheid voelden zij zich door haar omringd. Echtgenoot ook... vanaf den eersten dag tot haar laatsten ademtucht.

Moeder... en ook echtgenoot..., vol van zorgen, vol van liefde, zoo nederig, zoo aangenaam en ook zoo voorleedig. Haar huisgezin, haar echtgenoot, haar groot wordende en haar kleine kinderen, dat was haar leven en haar gedurige bekommernis, dat was ook haar trots. Wij danken U, Heer, omdat Gij ons zoo 'n moeder en zoo 'n echtgenoot hebt gegeven. Zij was de wijze, stille, brave en diepgeloovige vrouw; nu is zij niet meer... Moge haar beeltenis ons steeds voor oog en blijven.

Haar plaats aan den haard is opgevallen... Doch ook buitenhuis zal haar heengaan pijnlijk worden aangevoeld. Niettegenstaande de beste zorgen die zij aan haar gezin besteedde, vond zij nog steeds tijd om anderen te helpen: hoevele vrouwen en moeders zullen daarvoor getuigen en hoevele zieken en noodlijdenden wier leed zij zoo moederlijk wist te verzachten.

Bezielde met een echten Derde Orde geest van St. Franciscus en diep sociaal voelend zocht zij als een voorbeeldige Wijkmeesteres van de K. A. V. om, vooral gedurende

de voorbije oorlogsjaren, den nood van anderen te leenigen en zich dienstbaar te maken: zij was een goed mensch. Haar leven is een leven van rijke verdiensten want aan zooveel heeft zij gegeven van hetgene zij zelf noodig had, met milde rechterhand zoodat de linkerhand niets vermoede, zooveel heeft zij « in Gods naam » geholpen, zooveel heeft zij dag en nacht bijgestaan.

Duurbare Echtgenoot, mijn afsterven zal U pijnlijk treffen doch bedaar uw droefheid en beween mij als een afwezige, niet als een doode. Mijn teergeliefde kinderen, gaarne was ik nog bij u gebleven om U te helpen en om Uw wankelende voetstappen te ondersteunen, doch de Heer heeft het anders geschikt. Met Uw beeld in mijn hart, met mijn laatste gedachte aan U ben ik naar O. L. Heer gegaan. Simone, neem gij nu mijn plaats in, zorg goed voor vader, voor uw broers en vooral voor uw klein zusje... wees er goed voor en zacht... blijft allen deugdzaam zooals ik het U geleerd heb.

Teerbemlende Ouders en Zusters, en allen die mij duurbaar waart, ik dank U om het goede dat gij mij gedaan hebt. God loone U om Uw genegenheid en uw gebeden.

Tot weerziens in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.  
Jezus, Maria, Jozef. 7 j. afl.

Mijnheer Alfons TAILDEMAN ;

Mijnheer Jozef TAILDEMAN ;

Mejuffer Simone TAILDEMAN ;

Mijnheer Remi TAILDEMAN ;

Mejuffer Anna TAILDEMAN ;

De Familiën TAILDEMAN, BETTESONE en ROOS,

BEDANKEN.

Vandendriessche De Vleeschauwer, Nederbrakel